

JESUSPOSTEN

8 februari Ansvarig utgivare: Bibelspanarna

Vår 2015

Bra skörd

- Bra jord/mark
- Inget ogräs
- Lagom och jämt med vatten
- Vattnet måste röra på sig
- Gödsla
- Bin



Om Bibelspanarna

Bibelspanarna är den gruppen med de äldsta barnen i skattjakten.

Vi har startat ett projekt där vi ska göra en tidning som visar vad vi har gjort under vårterminen 2015

Efter en omröstning bestämde vi att kalla tidningen Jesusposten(JP).

Vi pratar och lär oss om olika ämnen under terminen och ämnet för denna söndagen var liknelsen om sådden.

Markusevangeliet 4:3-8

³ Lyssna! En lantbrukare bestämde sig för att så. När han sådde

⁴ föll några av sädeskornen vid väggkanten, och fåglarna kom och åt upp dem.

^{5,6} Några korn föll där marken var stenig och där det fanns alltför lite jord. Säden växte snabbt upp, men snart vissnade den i den heta solen och dog. Rötterna fick nämligen inte någon näring i den grunda jorden.

⁷ Andra korn föll bland törnbuskarna som kvävde och hindrade säden från att växa upp och ge fullmogna ax.

⁸ Men några korn föll i god jord och gav igen trettio gånger så mycket som såtts, och en del sextio eller hundra gånger så mycket."

Hur är det att vara bonde idag?

JP-reportarna har interjuvat Ingmarie Gunarsson som är bonde.

Frågor:

1. Vad händer om det kommer för mycket regn?
Svar: Det blir för blött och då kan traktorn fastna.

2. Vad gör man med marken innan man sår?
Svar: Först måste vi plöja och sedan harva, man gödslar så att det växer bättre.

3. Vad sår ni?

Svar: Vi sår korn och havre.

4. Hur länge har ni varit bönder?

Svar: Vi har varit bönder i ca 25 år

5. Hur många djur har ni?

Svar: Vi har 50 kor, 100 ungdjur, 2 hästar, 2 kaniner, 12 hönor och 1 kupp och ca 15 katter.

AV: Reportarna Linn & Anna



Ölmstad Allianskyrka Söndagar kl 10.00